

HORSENS- HAMMER ÅRBOG 2006



Indholdsfortegnelse 2006

	Side
Johannes Høgsted Jensen	3
Vodskov Skomagasin 100 år	4
Ham dér! Det er da Ivars far	5
Arkivnisserne	7
Rasmus Kornum fra Vodskov	7
Her var engang en kirke	9
Horsens-Hammer Kommunestyre gennem hundrede år	10
Gamle bygninger i Vodskov	12
Farvel til Sæby-banen	14
Gravsholt skole for 70 år siden	15
En kort erindring om min bedstefar	16
Murermester Anton Nielsen	17
Postkort af Vodskov By	20
Om Gjølbo-Karen	21
En sandfærdig vise	22
Konfirmander 1955	23
Dagens Cata-Strofe	24
Skolelærer i Vodskov, Anders Jensen	25
Indholdsfortegnelse 1977-2005	29

Johannes Høgsted Jensen

For knapt et år siden fik vi i Hjemstavnsforeningen det kedelige budskab, at Johannes Høgsted Jensen var afgang ved døden.

Vi mistede herved ikke alene en god ven, men også den person, som gennem årene har betydet mest for foreningen. Han var en af foreningens stiftere i 1969 og stod i en menneskealder i spidsen for foreningen som formand, indsamler, skribent, redaktør, foredragsholder m.m.

Begrebet »Høgstedets museum« er kendt af de fleste i Vodskov. Mange skoleelever har gennem

årene stiftet bekendtskab med de mange spændende genstande i kælderen og på loftet på Vodskov skole.

Som skaber, redaktør, forfatter og trykker af foreningens årbog, har han siden 1977 sikret, at en skat af oplysninger om lokalområdets historie, markante personer og spændende tildragelser ikke er gået tabt, men er sikret for eftertiden. Med utrættelig iver indsamlede han foreningsarkivalier, gamle fotos, gårdmalerier, vejvisere, gammelt husgeråd og landbrugsredskaber, som eftertiden kan glæde sig over i foreningens samlinger.

Vi havde håbet, at Høgsted i mange år endnu skulle præge foreningens arbejde, men det forhindrede tiltagende sygdom desværre.

Vi vil savne hans enorme viden, hans initiativer, hans gode humør og hans smittende latter.

Æret være Johannes Høgsted Jensens minde.



Johannes Høgsted Jensen.

Vodskov Skomagasin

Vodskovs ældste forretning har den 28. oktober 2006 eksisteret i 100 år

Skomager Lars Olesen byggede i 1906 skomagerværksted og forretning i Vodskov. Det var et af de første huse, der blev opført, efter togstationen var bygget. I 1907 blev han gift med Mine som var født i Hammer Bakker, Lars Olesen stammede fra Pandrup, og fra 1908-1925 fik de 5 børn.



Billede af skomagerens hus taget 1911. Huset ligger på hjørnet af Granlunden og Aalborgvej. Personerne er fra venstre: En skomagersvend, skomager Lars Olesen, sønnen Johannes, hustruen Mitte og en tjenestepige med skomagerens datter Dora.

Skomager Olesen opnåede at fejre 50 års forretningsjubilæum i 1956. Huset blev bygget om flere gange bl.a. med kvist og udvidelse af forretningen.



Billede fra ca. 1935. Der er nu også bygget huse op ad Granlunden.



Vodskov Skotøjsforretning, som den så ud ca. 1950.

Lars Olesen døde i 1958, hvorefter datteren og svigersønnen, Dora og Chresten Pedersen overtog forretningen. I 1960 blev der bygget ny beboelse til huset, hvorefter Nørresundby Bank indrettede banklokale i ca. halvdelen af det gamle hus, som så rummede både bank og skoforretning.



1960. Chr. Pedersens Skoforretning og Vodskov Bank, filial af Nørresundby Bank.

I 1966 døde Chresten. Doras søn og svigerdatter Erik og Edith Jensen overtog herefter skoforretningen. Dora var i forretningen en del år herefter.



Edith og Erik Jensen fotograferet i 1981, hvor forretningen holdt 75 års fødselsdag med tredje generation som indehaver.

I 1967 flyttede forretningen til nye lokaler, Granlunden 4, hvor den ligger i dag.

I 1995 tvang sygdom Edith og Erik til at sælge forretningen. Det blev således til 89 år med skoforret-



Edith Jensen, Birgit Ovesen og Ellen Olsen fotograferet midt i 1980'erne.

ning i skomagerfamiliens eje. Ole Thomsen, som bor privat i Åbybro, har siden 1995 drevet forretningen.

Erik Jensen, Vodskov, oktober 2005

Ham dér! Det er da Ivars far

Gammelt billede kom frem i lyset

Af Arne Riis, HammerNyt

På Lokalarlivet i Vodskov er det ofte et kæmpearbejde at få styr på dyngerne med gamle »ukendte« billedet, altså få rede på hvad billederne forestiller, hvem personerne på billedet er, hvem der har stået for fotograferingen, hvornår den er sket, og hvem der har skænket billedet til arkivet. Men det sker heldigvis, at fakta omkring et gammelt billede kommer for dagens lys. Det er sket med billedet overfor af en flot og stovt mand, der stiller op med sin lige så flotte cykel. Dens årgang ligger tydeligt langt tilbage i tiden.

*Christen A. Larsen
med sin flotte cykel
cirka 1905.*

*Det var hans store
formøjelse at komme
rundt med alt,
hvad der ku' rulle.*



Manden er murermester Christen A. Larsen, Uggerhalne, og netop i år er det 50 år siden, han døde, 29. januar 1956. Han var gift med Margrethe, og hun døde i 1962. Den sidste tid af deres liv boede de Grindstedvej 14, Uggerhalne, og her bor i dag sønnen, Ivar Hoff Larsen, og hans kone Anna.

Opklaringen kom, efter at kvartalsbladet i Hammer Sogn, HammerNyt, præsenterede det ukendte billede i februar-nummeret i år.

Knapt var bladet udkommet, før de første tilbagemeldinger kom: Ham der! Det er da Ivars far.

Og det bekræftede Ivar Hoff Larsen med et stort smil: - Billedet af ham og den flotte cykel, er typisk for ham, fortsætter Ivar. - Det var hans store fornøjelse at komme rundt i alt, hvad der ku' rulle: cykler, motorcykler og biler. Han fik sin første bil i 1924. Cyklen, han står ved, husker jeg ikke. Den havde han, da han var ung og boede hjemme på Katrineborg, gården, der har givet navn til Katrineborgvej i Grindsted. Her blev far født 7. juni 1884, og billedet er vistnok fra 1905, da han var knap 20 år gammel. Det var længe, før han havde fundet en kone og jeg kom til verden.



Margrethe og Christen A. Larsen.

Ivar fortæller, at hans far overtog landbruget Katrineborg efter sin far, efter at han var død i 1893. Han solgte – eller rettere sagt: Han byttede i 1905 gården med Snedker Jens's og hans kone Martines hus i Bouet. Da skiftet skete og Snedker Jens's flyttede ind på Katrineborg, havde de en dat-



Ivar Hoff Larsen, Uggerhalne, Margrethe og Christen A. Larsens søn.

ter, Margrethe, på seks år. 12 år senere, da hun var 18 og min far 33 år, blev de to gift. Da boede de på ejendommen Elmelund, der lå, hvor Lejerbos glas-hus i Grindsted nu ligger. Da de solgte denne gård, flyttede de ind i huset lige over for det tidligere missionshus i Grindsted. Her blev Ivar født i 1918.

Ivar fortæller, at hans far ku' lidt af hvert. Han havde flere uddannelser og bestod to svendepøver, først som møbelsnedker, senere som murer. I nogle år var han snedkermester i Bouet og Nørresundby, men det var først og fremmest som murermester, han slog sig op og blev kendt.

- Far var en urolig sjæl. - Der sku' ske noget omkring ham. Han og mor har boet mindst 10 forskellige steder, en tid i Bouet, en række år forskellige steder i Lindholm, hvor han byggede flere huse. Senere flyttede de til Nørhalne, og i 1928 slog de sig ned i Uggerhalne, hvor der dengang kun var få huse. Far købte grunde og byggede hus på dem alle. Derudover byggede han flere huse i Langholt og Vodskov. Hans sidste byggeri var huset her, Grindstedvej 14, i 1949-50. Her flyttede han og mor ind i 1950 og blev her altså til deres død.

Arkivnisserne

Et rigtigt arkiv har selvfølgelig sine arkivnisser. De holder opsyn med arkivet og sørger for, at alting går rigtigt til.

Birthe Jensen, Vodskov mente, at Horsens-Hammer lokalhistoriske arkiv naturligvis også måtte have sine nisser, så hun fremstillede ovenstående nissepar, som nu holder opsyn med bl.a. de gamle protokoller fra Rærup- og Kinnerup-Andelsmejeri.



Rasmus Kornum fra Vodskov

*En af Danmarks bedste sidevognskørere
i 50'erne og hans sidevognsmand,
Verner Poulsen*

Af Erik Jensen, Vodskov

Rasmus Kornum Vodskov, i daglig tale kaldet »Ras«, var født i 1917, begyndte at køre sidevognsløb i 1946, da der efter krigen begyndte at komme gang i motorløbene igen.

Da det hurtigt viste sig, at Ras var en meget talentfuld kører, fik han straks en Triumph Speed Twin og senere en Triumph Thunderbird stillet til rådighed af N.O. Jensen, som på daværende tidspunkt var Aalborgs største motorcykelforhandler. Den ligeledes meget kendte Nimbuskører Joseph Koch København, var en af rivalerne, som Ras havde mange gode dystere med på motorbanerne.

Ras var en dygtig mekaniker og holdt selv Triumphen i orden, samt tunedede den. Der var sjældent maskinuheld, når han kørte løb. Han havde et mekanikerværksted i Vodskov, som lå ud til en hulvej med sand. Værkstedet var indrettet i et hus, som tidligere havde været brugt til hønseri (i dag Drøvten nr. 2, som ligger ved siden af Vodskov Mølle). Når Triumphen var trimmet og klar til løb, blev den afprøvet hen gennem hulvejen, og det med en fart, så sand og grus stod om ørerne på Ras. Dengang syntes beboerne langs vejen, at dette var i

orden, i dag havde det ikke gået. Ras kørte som regel kun motorløb i Jylland, det kostede jo en del ekstra at komme til Sjælland, man fik jo ikke så meget i startpenge dengang. På motorbanerne hvor Ras deltog, var der altid mange mennesker fra Vodskov på tilskuerpladserne. Man fulgte ham til løbene, men ikke kun tilskuer fra hjembyen, han var altid et godt trækplaster at have på startlinien. Foruden på de permanente baner blev der kørt løb på Dyrskuepladsen i Thisted, Aalborg stadion, og Hestevæddeløbsbanen i Aså. Der blev også kørt løb i Hammer Bakker + mange andre steder. Alle steder var Ras til start. Ras' yndlingsbane var Løvelbanen »Kirkedalen« ved Viborg.

Rasmus
Kornum,
1954.



I sidevognen havde Rasmus Kornum i årene fra 1946-52 Verner Poulsen, som er opvokset i Vodskov, og boede på Granlunden 3.

Huset ejes i dag af damefrisør fru Pejstrup. Verner havde arbejde som brødchauffør hos bager Thorvald Christensen, Vodskov bageri.

Ras og Verner var et meget populært sidevognspar pga. Ras' fantastiske kørsel og Verners akrobatik som sidevognsmand, når han op ad langsiden jagede på Ras som en jockey på sin hest. Engang kom Verners læderbukser i sidevognshjulet, da han var kommet for nær på, der kom vist til at mangle et stykke læder.



Verner Poulsen, 1965.

Sammen kørte Ras og Verner ca. 100 løb, hvoraf ca. halvdelen blev til førstepladser. Makkerskabet kom i gang en dag, Verner var på værkstedet hos Ras, og Ras spurgte om, han kunne lide at køre stærkt, var svaret fra Verner lynhurtigt »Ja«. Verner var kun 18 år, da han begyndte som sidevognsmand i 1946. I 1953 da Verner flyttede til København, fik Ras sin broder Herman Kornum med i sidevognen.

Ras kørte i 1953 nogle få løb på en ny BSA, som han fik stillet til rådighed af BSA-forhandler Gunnar Velløv Aalborg, men var hurtigt tilbage på Triumphen.

Ras og Verner blev i 1950 Jydske mestre på Løvelbanen. Ved Danmarksmesterskaberne blev det kun til 2. pladser, selv om de var tæt på første-

pladsen flere gange. Efter at være flyttet til København, kom Verner i sidevognen hos Egon Walther. Dette par blev også meget skrappe, og opnåede flere danske og sjællandske mesterskaber.



Jydsk mester, 1950.

Da Egon Walther stoppede i 1962 begyndte Verner selv at køre motorløb med Jørn Åman i sidevognen. Dette sidevognspar kørte løb indtil midten af 70'erne, så Verner opnåede en motorløbskarriere på ca. 30 år.

Søndag den 23. maj 1954 kørte Rasmus Kornum sit sidste motorløb. I sidevognen havde han broderen Herman Kornum. Det var på Jydsk motorbane ved Hobro. I sidevognenes første heat i førerposition kom forhjulet muligvis i et hul, som medførte en kolbøtte, hvorved en efterfølgende kører ikke kunne undgå at påkøre Ras, der døde senere på dagen. Der var ca. 10.000 tilskuere tilstede ved motorløbet, heraf mange fra Vodskov.

Lørdag den 22. maj, dagen før den skæbnesvangre dag, da Ras og en kunde som var på værkstedet drøftede søndagens chancer ved motorløbet i Hobro, kom de også ind på muligheden for et Danmarksmesterskab til Ras, som på dette tidspunkt var 37 år. Ras udtalte følgende: »Hvis jeg skal opnå at blive Danmarksmester, skal det være inden for nærmeste fremtid«.

Ras blev aldrig Danmarksmester.

Erik Jensen, Vodskov, oktober 2005

Her var engang en kirke

Af Arne Riis, HammerNyt

Mange – især borgere i Uggerhalne – har gået ture ad Vodskovvejs nordlige »blinde« ende ud mod gården Eget i Kinderup og passeret det første hus på højre hånd uden tanke om, at denne gamle ejendom engang var indrettet som kirke. Det er Vodskovvej 182, vi taler om, i dag et almindeligt ældre beboelseshus, i 1898, da huset stod færdigbygget, baptistmenighedens første samlingssted i denne del af Vendsyssel.

Det hed Salem, der betyder fred, og der er endnu i vort område personer, som husker og har været med til mange møder og arrangementer dér.

En af dem er Elly Christensen, Hørgaardsvej 7, Langholt.



Salem, 1898.

Salem var egentlig blot et mødested, fortæller Elly Christensen beskedent. - Men vi oplevede bygningen som vores kirke. Her var ét stort og nogle mindre rum samt et køkken og selvfølgelig et dåbsbassin, hvor der kunne foretages dåb. I udhuset var der plads til heste. En del medlemmer af menigheden kom i hestekøretøj langvejs fra og skú há hesten i stald og bundet under gudstjenester. Oven på stuehuset var der en lejlighed for Salems værtspar. En rigtig kirke fik vi først mange år senere i Gandrup og endnu senere også i Vodskov. Det er de to kirker, vi bruger i dag.

Elly Christensen nævner flere gange sin afdøde mand Aage Christensens navn og siger, at han havde været den rette til at fortælle om Salem og

den lokale historie om baptisterne. Aage Christensen døde i år 2000.

Han samlede og gemte alt om menighedens arbejde over hele landet, og det materiale har jeg endnu til stor glæde for dem, der interesserer sig for danske baptisters historie.

Elly er født ind i baptistmenigheden.

Min far og mor var baptister, og det var helt naturligt for mig at følge dem også i deres tro, fortæller hun. Aage derimod kom fra en folkekirkefamilie. Han stiftede kendskab til baptister, da han som ung tjente hos en familie i Kaas, blev senere medlem og døbt, og vi lærte hinanden at kende, da han tjente ved præstegårdsforpagteren her i Langholt.

I dag er jeg med til gudstjenesterne i vore kirker i Gandrup eller Vodskov, når det er muligt. Vores præst er Anette Grarup, Vrå. Menigheden tæller i dag 86 medlemmer, men der har været mere end 100. Antallet svinger fra det ene år til det andet.



Elly Christensen med mappen fyldt med værdifuldt skriftligt materiale om de danske baptister, samlet af hendes afdøde mand, Aage Christensen.

Vi lader Elly Christensen fortælle om forskellen på baptisternes kristne tro og troen i den danske folkekirke. Baptistkirken er et anerkendt trossamfund og en international kirke. Forskellen mellem os og folkekirken drejer sig først og fremmest om dåben og nadveren.



Vodskovvej 182, januar 2006.

Vi mener, at den, der døbes, selv skal kunne bekende, at han eller hun tror. Vi har også et andet syn på nadveren. For baptister er den et minde-måltid.

Engang mødte vi hård modstand hos nogle af folkekirkens præster, tilføjer Elly. - Det er mange år siden. I dag har vi et godt forhold til folkekirken og dens præster. Nogle steder samarbejder vi, her i

vort område f.eks. i planlægning og gennemførelse af den årlige møderække i Evangelisk Allianceuge. Historien om baptisterne i Sydøstvendssyssel går helt tilbage til 1846. Da kom en 24-årig gartner ved navn Christian Nielsen fra Hjerm nord for Holstebro til Aalborgegnen, hvor han havde fået arbejde på en herregård. Han kom under indflydelse af baptisternes åndelige liv, blev menighedens missionær og den første baptistmissionær i Jylland. Han bosatte sig i Hals og blev forstander for menigheden i Sydøstvendssyssel. I 1894 blev Niels Jensen baptistmenighedens prædikant. Han var født i Møgellose, Hammer Sogn i 1862.

Da Salem blev bygget, havde Anton Nielsen, der boede lige overfor, været på missionsskolekursus i København. Han blev lærer ved en såkaldt hverdagsskole i Salem, en slags friskole, der dog kun fungerede til 1904. I Salem var der for øvrigt i mange år også søndagsskole, og der blev holdt ungdomsmøder.

Baptisterne fortsatte deres virksomhed i Salem indtil 1950'erne. Siden har huset været privat beboelsejendom.

Horsens-Hammer Kommunestyre gennem hundrede år

I anledning af kommunesammenlægningerne i 2007 bringes en artikel fra Aalborg Amtstidende 30. maj 1942.

I 1842 var Kommuneregnskabet paa 972 Rigsdaler, nu udskrives der 220.000 Kroner i Kommuneskat.



Sognerådets nuværende Formand,
A. Thorn, Vodskov.

I Henhold til den kongelige Forordning af 13. August 1841 angaaende Oprettelse af Sogneforstanderskaber i Land-

sogne foregik Valget af 8 Medlemmer i herværende Kommune den 21. november 1841 paa Langbrokro ved Vodskov under Ledelse af Godsejer N.P. Ahlmann, Langholt, Proprietær Illum, Attrup og Gårdejer Jens Sørensen, Langbrokro, som af Aalborg Stiftamt var beskikket til at danne Valgbestyrrelse.

Da kun 25-aarige Mænd, som var Ejere eller Fæstere af mindst 1 Td. Hartkorn eller havde en Ejendom til mindst 1000 Rigsdalers Værdi, havde Valgret, var det ingen større Vælgerskare, der gav Møde.

Ved Afstemningem valgtes følgende: Gaardejer Peder Pedersen, Nygaard ved Vodskov (41 Stemmer), Gaardejer Niels Mortensen, Horsens (41 St.), Gaardejer Terkild Simonsen, Nymark (38 St.), Gaardejer Jens Rasmussen, Grindsted (29 St.), Gaardejer Bertel Nielsen, Horsens (25 St.), Gaardejer Søren Nielsen, Grindsted (22 St.), Gaardejer Lars Jensen, Vodskov (22 St.), og Gaardejer Hans Jørgen Pedersen, Vodskov (22 St.).

Desuden tiltrådte Godsejer Ahlmann og Sognepræst R. V. Balslev Sogneforstanderskabet som selvskrevne Medlemmer.

Forstanderskabet holdt konstituerende Møde i Horsens Skole den 13. December, og her valgtes Godsejer Ahlmann til Formand. Han var Formand i 12 Aar af de 26 Aar, Sogneforstanderskabet fungerede, og blev saaledes den, der prægede Ledelsen. Forhandlingsprotokollen giver i øvrigt Indtryk af, at der herskede det bedste Forhold mellem de valgte og de selvskrevne Medlemmer.

Ved Loven af 22. Marts 1855 udgaar de selvskrevne Medlemmer af Forstanderskabet, og Landkommunalloven af 1867 ændrer Navnet til Sogneraad.

Regnskabet for 1842, Sogneforstanderskabets første, er delt i to Afsnit: I »Regnskab for det almindelige Skolevæsen« og II »Regnskab for Communeanliggender«, og de giver begge et interessant Kulturbillede af de smaa Forhold, som dengang herskede.

Regnskab I udviser en samlet Udgift paa 908 Rdl. 75 Skilling, men til en ny Skole i Horsens, som af Cancelliet var paabudt opført, var anvendt 700 Rigsdaler af nævnte Beløb. Der var den Gang tre lærere i Kommunen, og deres væsentligste Indtægter stammede fra Naturalieydelse og Jordlodder, i Penge modtog de fra 25 til 48 Rigsdaler. Regnskab II har en samlet Udgift paa 150 Rdl. 47 Sk., deraf er 7 Rdl. 20 Sk. Administrationsudgifter.

For øvrigt faar de nævnte Regnskaber af Amtsrevisionen den rosende Bemærkning, at de »afgiver et herligt Vidnesbyrd om Sogneforstanderskabets fri for al Snæverhertighed frigjorte Interesse for Kommunens Anliggender«. Kommunen har i de forløbne 100 Aar haft forholdsvis mange Formænd, de fleste har kun fungeret en Valgperiode.

Formænd for Sogneforstanderskabet:

1842: Godsejer N. P. Ahlmann, Langholt.
1856: Gaardejer P. Stougaard, Horsens.
1858: Gaardejer A. Christensen (Smed), Vodskov.
1859: Gaardejer Alexander Toft, Birket.
1862: Godsejer N. P. Ahlmann.

Sogneraadsformænd:

1868: Gaardejer Penz Jensen, Skovlund.
1972: Proprietær L. Hastrup, Vesterladen.

1880: Gaardejer Anders Nielsen, Horsens.

1886: Gaardejer Laurits Pedersen, Lyngdrup.

1892: Godsejer Malthe Ahlmann, Langholt.

1902: Proprietær P. M. Pedersen, Lyngdrup.

1904: Gaardejer Laurits Pedersen, Lyngdrup.

1906: Sagfører A. Olesen, Vodskov.

1909: Husejer Anton Nielsen, Kinnerup.

1914: Gaardejer N. C. Nielsen, Horsens.

1917: Godsejer N. Ahlmann-Lorentsen, Langholt.

1929: Lærer Niels Hald, Horsens.

1932: Gaardejer N. C. Jensen, Horsens.

1937: Gaardejer A. Thorn, Vodskov.

Til 1906 fungerede Formændene ogsaa som Kasserere, men ved Sagfører Olesens tiltræden som Formand blev der valgt en Kasserer, og følgende har siden fungeret:

Gaardejer P. M. Larsen, Horsens, Gaardejer N. C. Nielsen, Lærer N. Hald, Horsens, Gaardejer Lars Jensen, Attrup, Boelsmand Chr. Urth, Rærup og Gaardejer N. C. Jensen, V. Mølle. Af disse besad Urth Kassererposten i 20 Aar.

Med de mange Opgaver, som efterhaanden er henlagt til Sogneraadene, er arbejdet her som andet Sted vokset kolossalt, og saavel Formands- som Kassererposten tager nu omtrent en Mands hele Arbejdskraft. Kommunens Folketal var 1842 ca. 1000, ved sidste Folketælling var der 3275, men Budgettet er vokset endnu stærkere; for indværende Aar er der i alt paalignet 220.000 kroner i Kommunale Skatter, og med den forestaaende Gennemførelse af Skoleloven ventes en yderligere Stigning. Sogneraadsformand Thorn ser dog forhaabningsfuldt paa Fremtiden, han venter, at naar Forholdene igen kommer i Lave, vil Vodskov med den idylliske Beliggenhed ved Solsiden af Hammer Bakker faa stor Tilknytning af ny Skatteydere, og med dette for Øje har Sogneraadet nylig af Sagfører Olesens Arvinger købt ca. 2 Tdr. Land, beliggende dels midt i dels umiddelbart ved Stationsbyen, som skal udstykkes i Byggegrunde.

N. H. - Fra Aalborg Amtstidende, 30. maj 1942

Redaktionens efterskrift:

Sognerådsformænd efter 1942:

1943: A. Andersen, Kyvsgaard.

1951-1970: Plantør Simon Nielsen.

Gamle bygninger i Vodskov

* Af skoleinspektør Marius Jeppesen(?)

Da Vodskov er en ny by, er der kun få gamle bygninger i byen, og de fleste af dem, der er, er bygget så meget om, at de ikke mere har præg af at være gamle huse, men enkelte af dem har bevaret deres udseende. Den kønneste af disse bygninger er »Den røde gård« i Gammel Vodskov, som med sine røde, stråttækte bygninger fra gammel tid har været med til at give Vodskov sit »ansigt«. Det er den samme familie, der igennem flere generationer har hæget om den, og derfor er der udsigt til, at den også i fremtiden vil blive bevaret og kan minde om, hvordan Vodskov engang har set ud, da byen bestod af en række gårde, der nu er forsvundet. Øst for »Den røde gård« ligger »Skrædderhuset«, Skrædderstræde nr. 8, der også stadig har sit gamle præg. Længere øst på, Vodskov Byvej nr. 19, ligger det gamle, hyggelige »Bedstefars Hus«, der nu benyttes som fritidshus.



»Bedstefars Hus«. Foto: S. D. Larsen.

Ved siden af ligger »Hyrdehuset« – nr. 21–, hvis stråtag dog er blevet afløst af fast tag. Lidt vest for »Den røde gård« ligger det lille, kønne hus, som man efter en tidligere beboer kalder »Vaske-Trines hus«. Det ligger ualmindelig kønt, lidt tilbagetrukket fra Tingvej ind mod en skovklædt skrænt på hjørnet af Tingvej og Gammel Hedevej.

På hjørnet af Tingvej og Havremarken ligger den gamle embedsbolig for jordemoderen, som nu bærer navnet »Rønnebo«.



»Rønnebo«. Foto: S. D. Larsen.

Syd for Rønnebo ligger næsten skjult bag nye villæer et hus, som nu kaldes »Rosenhuset«, men som tidligere har været kendt under navnet »Lene Klemmens Hus«.

De mange nye huse har givet Gl. Vodskov et andet udseende, end byen havde, da det var gamle huse, der gav den sit præg, men den har bevaret sin smukke beliggenhed langs de skovklædte skrænter. Kønnest tager den sig ud set fra Tingvej eller fra indkørslen til byen ad hulvejen ved Vodskov Byvej nr. 28, der tidligere kaldtes »Fisker-Hanses Hus«. Allerkønnest er der, hvis man derfra ved aftenstide ser mod vest op mod Vodskov kirke med den klare aftenhimmel som baggrund. Og helst skal man stå der, når solen ringes ned, og kirkeklokkernes klang giver genlyd i bakkerne og skoven.

Der er i Gammel Vodskov en hel del gamle træer, bl.a. flere store frugttræer, men det kønneste træ i Vodskov er dog det store lindetræ, der står bag husene langs Drøvten og Lindevang. Det har engang stået i en gård, som er nedrevet for længe siden, og forhåbentlig får det lov at blive stående til pyrd for byen i mange år endnu.

Vest for Vodskov kirke ligger på højre side af Tingvej, når man kører mod Vestbjerg, Skovgården. Den blev opført i 1908 i gammel stil og passer godt ind i landskabet.

Endnu enkelte gamle bygninger kan nævnes. Drøvten nr. 16-18 er et gammelt hus med stråtag, der ligger tilbagetrukket fra vejen omgivet af høje, gamle træer. Udhusene er nu revet ned, men indtil for få år siden var det en lille gård, der lå for sig selv ved Drøvten mellem Gammel Vodskov og Stationsbyen. Den har navnet »Karlsminde«.

Ved landevejen ligger »Anesminde«, som man også plejer at kalde »Sognefogedgården«. Ud mod vejen foran det stråttækte stuehus ligger den gamle, hyggelige have. Der er mange store træer ved gården. Det største af dem, et mægtigt poppeltræ, blev fældet for nogle år siden, fordi det efterhånden var blevet temmelig skævt og hældede ud over vejen, så der var fare for, at det i en storm kunne vælte ud over den. De stråttækte udhuse står der stadig, selv om der ikke mere drives landbrug på ejendommen.

Indtil for omtrent et halvt hundrede år siden var det danske landskab præget af de gamle vindmøller, og i omtrent hver eneste landsby var der mindst en vindmølle. Men efterhånden som elektriciteten er blevet den mest almindelige drivkraft, er de fleste møller forsvundet, og der står rundt om i landet en hel del gamle mølleruiner, som skæmmer landskabet. Vodskov gamle mølle er bevaret og meget velholdt både ude og inde, den er endda i funktion en gang imellem. Der er enkelte af de gamle kunder, som en gang imellem får malet lidt korn i den gamle mølle. At den stadig holdes i så fin form, skyldes, at ejeren er uddannet møllebygger. Dem er der ellers ikke mange af mere, møllebyggerhåndværket er et af de håndværk, der forsvinder. Vejen forbi møllen hed indtil kommunesammenlægningen 1970, Møllevej, nu hedder den Møllebyggervej.



»Anesminde«. Foto: S. D. Larsen.

Redaktionelle bemærkninger:

* Ovenstående artikel er ikke signeret, men redaktionen mener, at den må tilskrives tidligere skoleinspektør i Vodskov, Marius Jeppesen.

»Bedstefars Hus« benyttes som helårsbeboelse. Det gamle lindetræ blev fældet i 2006.

Vodskov station



Skinnebus ved Vodskov station, 19. august 1967.

Foto: Hans Jørgen Fredberg.



Vodskov station, 24. maj 1968. H. J. F. foto.



Remissen, 19. august 1967. H. J. F. foto.



Vodskov station, august 2006. S. D. L. foto.

Stationen er nu forretning og beboelse, og banelegemet er grønne områder med tæt, lav bebyggelse.

Farvel til Sæby-banen

*Mange har sikkert følt vemod,
da Sæby-banen forleden blev nedlagt.*

*Hos en læser i Vester Hassing
har det givet sig udtryk i dette digt:*

*Farvel, du kære Sæby-fut,
tak for hvert festligt fløjt og dut.
Nu bliver vor dag saa trist og graa,
naar intet glimt af dig vi faa.*

*Og natten den bli'r alt for stille,
naar du ej mer paa banen trille.*

*Du hørte med til livet her,
vor dag bli'r ej den samme mer.
Hvem kalder os til dagens daad -
ja giv os blot et enkelt raad -
Vi hørte ej, naar klokken slog,
men altid dig, vort morgentog.*

*Hvordan skal vi nu vide,
naar tiden er til kaffetaar?
Hvornaar mon dagen er forbi,
naar ej vort 22,10*

*med hæse prust og trætte suk
forkynder: Gaa til køjs og sluk!
Til slut vi alle her dig takker,*

*Fordi du os og vore pakker
saa venligt lossede af paa stedet
her lige sønden for ved ledet.*

Nu er din rejse altsaa slut.

Vi uden dig er helt kaput.

Farvel og tak, du gamle fut!

Bondefamilien ved banen

Fra Stiftstidende, 1. april 1968

Gravsholt skole for 70 år siden

Af Arne Riis, HammerNyt

Gravsholt Skole hører i dag historien til, men der findes billeder af elever fra denne skole. Den samlede i sin tid også børn fra Uggerhalne, endvidere fra Faurholt i nord, Kinderup i syd og fra området østpå mod Langholt.



Billedet ovenfor er fra 1936. Det er altså 70 år gammelt og fortjener at komme frem i lyset – også fordi der endnu er personer, der kan sætte navne på ansigterne. Én af dem er 76-årige Lissy Nielsen, Diakonvej 113, Vodskov, gift med Børge Nielsen.

Efter Lissys oplysninger er navnelisten sådan. Pigernes efternavn er deres ungpigenavn:

1. række fra venstre:

Ingrid Jensen, Kogholm, Gravsholt, Inga Jensen, Gravsholt, Aksel Søe Pedersen, Rønheden, Hans Mølholm, Kinderupgaard (tvillingbror til Kirsten), og Jens Arne Jensen, Gravsholt.

2. række fra venstre:

Edith Aaen, Nykro ved Hjallerup, Minna Pedersen, Brushholt, Ruth (efternavn ubekendt), Lyngdrup, Signe og Karen Christensen (søstre), Rønheden.

Billedet er brækket – lige gennem Karens ansigt. Derefter: Lissy Jensen, Brushholt, Kirsten Møl-

holm, Kinderupgaard, Petra Larsen, Snorregaard, Langholt, Elly Hoffmann, Uggerhalne.

Bageste række fra venstre:

Grethe Badsberg, Lyngdrup, Rigmor Mølholm, Kinderupgaard, Metha Andreassen, Kinderup, Harry Jensen (Lissys bror), Brushholt, Jakob Krog, Gravsholt, Harald Jensen, Faurholt, Holger Badsberg, Lyngdrup.

Bag ved eleverne står deres lærer, Henry Bislev, ved siden af ham hans kone, Edel. Henry Bislev boede i Biersted – og det gør han endnu – og han var lærer her, men arbejdede i 1936 som vikar på Gravsholt Skole.

De 21 elever går i samme klasse, men har forskellige alderstrin.

Gravsholt Skole er for længst nedlagt, men bygningen står endnu. Den blev overtaget af Forsorgscentret, der brugte rummene som værksted. I dag ligger bygningen øst for motorvejen.



Bygningen, der indtil årene efter Anden Verdenskrig rummede Gravsholt Skole, eksisterer endnu. Siden skoletiden har der været forskellige ejere. I dag bebos den af Inge Grethe og Henning Simonsen.

En kort erindring om min bedstefar

Af Ketty Kleis Kristiansen, Langholt

Min bedstefar Anthon Jensen, som er født i Ajstrup i 1840, var med i krigen 1864. Han deltog i slaget ved Lundby bakker og blev benådet med dannebrogordenen.



Anthon med Dannebrogorden.

Han blev gift med Karen Marie Christensen, født i Sulsted, de boede først i Ajstrup, hvor Anthon ernærede familien som daglejer, senere flyttede de til en gård i »Skanderborg«, som er en klynge gårde ved Langholt (se næste billede). Sammen fik de 6 børn.



Anton Jensens ejendom i »Skanderborg« ved Langholt. Ejendommen er nedbrændt og eksisterer ikke længere. Tegning af ukendt kunstner.

Efter Karen Marie Christensens død, antog Anthon Jensen en husbestyrerinde (Amalie Sørensen). De blev senere gift og fik sammen 4 børn.



Anthon og Amalie Sørensen med børnene fra ægteskabet. Øverst Søren, midterst t.v. Karen, t.h. Dusine og nederst Elisabeth.

De flyttede senere til huset »Paradiset« i Langholt (se billedet). Anthon Jensen boede i Paradiset til sin død i 1928. Det fortælles at bedstefar ikke ville modtage aldersrente. Skolelærer Hald overtalte ham til at modtage denne offentlige ydelse. Bedstefar blev far til Elisabeth i en alder af 67 år.



Luftfoto af Langholt. Pilen viser hvor Paradiset ligger. Kopi efter gammelt postkort.

Jeg nåede ikke at kende min bedstefar, men den lokalhistoriske forfatter »Knud Kærsgaard« har levende beskrevet min Bedstefars liv i en lokalhistorisk bogudgivelse, bind nr. 4, som udkom i 2006 efter en erindringsbeskrivelse af sit barnebarn af første ægteskab (Anton Nielsen). Han blev en kendt murermester på egnen. Jeg kan varmt anbefale de fire bind, som Knud Kærsgaard har udgivet med stor varme og indsigt i vores fælles arv i Vendsyssel. Her er et lille uddrag af den omfattende behandling i bogen. Min mand har sammensat et lille uddrag fra offentliggørelsen, som blev bragt i sin fulde ordlyd i 2005 af Midtvenssyssel Avis. I dette indlæg fremkommer især begivenheder fra Langholt.

Anton Nielsen

Artikel bragt i *Midtvevdsyssel Avis*.

Skrevet af lokalhistoriker Knud Kærsgaard.

Redigeret af Leif Kristiansen, Langholt.

En kendt personlighed og en dygtig håndværksmester i hele Østvevdsyssel igennem 50 år, Anton Nielsen, har i sit livs efterår nedskrevet nogle minder, for at lade livet passere revy for sit indre blik, som han udtrykker sig nogle år før sin død i 1968. Jeg har aldrig ført dagbog eller gjort nogle særlige notater, så det er stort set efter hukommelsen, at jeg nu nedskriver disse dyrebare minder.



Murermester Anton Nielsen blev født i Horsens-Hammer kommune i 1888. Han har boet i Hjallerup siden 1912, hvorfra han etablerede en omfattende byggevirksomhed i hele Vevdsyssel.

Min barndom og ungdom blev måske ikke som de flestes, dog synes jeg, at livet blev så rigt for mig. Jeg havde den lykke at møde mine medmenneskers tillid. Dette i forbindelse med den gode kvinde, der blev min livsledsager gennem livet og guds velsignelse over liv og gerning, har bevirket, at jeg i dag skylder en stor tak til gud og mennesker. En af sønnerne Aksel Nielsen, der er ingeniør og nu bor i Sorø har overladt det til mig at redigere Anton Niensens livshistorie og skrive den i *Midtvevdsyssel Avis*. Det vil sikkert nok interessere mange unge og ældre at læse denne historie, der tager sin begyndelse i 1888.

Født i »Skanderborg« lige øst for landsbyen Horsens, nu kaldet Langholt

Anton Nielsen fortæller på en bramfri måde:

- Jeg kom til verden den 15. juni 1888 i Horsens-Hammer Sogn hos mine bedsteforældre, husmand Anton Jensen og hustru Karen Marie Jensen, boende i »Skanderborg«, nordøst for landsbyen Horsens, nu kaldet Langholt. Opkaldt efter herregården »Langholt«.

Min mor Kristine og far Severin Nielsen, var ved min fødsel ugifte. Af den grund levede jeg mine første seks år hos mine bedsteforældre. Jeg blev døbt den 28. oktober 1888 i Horsens Kirke af daværende sognepræst pastor Borg en elskelig og nidkær præst, som senere viste mig venlighed. Fra den tid jeg levede hos bedsteforældrene, har jeg de kæreste barndoms minder.

Fire malkekøer, en kvie, en kalv, fire-fem grise og en norsk hest

Bedstefars ejendom var på ti tønder land, deraf var de to tdr. land eng og en mose, der gav brændsel til familien om vinteren. Huset bestod af et langhus, der lå øst-vest, senere blev der bygget en fløj øst-vest og beboelsen bestod af to stuer, opholdsstuen med to fag vinduer.

Indgangen lå i det sydøstlige hjørne af beboelsen, og der var også adgang til laden. Her hang bedstefars to overfrakker, en når han skulle købmanden eller til mølle, den lidt pænere til kirkebrug.

Bedstefar og bedstemor blev gift i Ajstrup Kirke og købte så siden den lille ejendom i »Skanderborg«. Horsens Sogn, mor var dengang 6 år. Foruden at passe ejendommen arbejdede han på herregården Langholt. Og derfra bjergede han et par læs hø, det var netop ved denne høbjergning, jeg tjente min første to øre, fordi porten var for lille til at vognen kunne køre ind med læsset, så jeg måtte slæbe det ind, og som tre-årig tjente jeg min første skilling.

Den daglige familie bestod foruden af bedsteforældrene, moster Sine, moster Anne og mig. Disse to mostre fik jeg senere meget med at gøre, når dagens gerning var endt, og vi var samlet ved det store bord, bedstemor med sin rok, bedstefar tog ofte salmebogen ned fra reolen og sang:

Lyksalig, lyksalig, hver sjæl som har fred, eller: Frelseren er mig en hyrde god, hos ham skal jeg intet savne. Det gav en vis harmoni med rokkenens snurren. Moster Sine kartede, Anne vandt garn, jeg tog farfars lange stive støvler, der hængte ved bordenden, trak dem på, vendte foden bagud og bedstefars stok imellem benene. Så gik det vilde ridt hen til bedstemors rokketen, der dannede en ring i luften – jeg stak en finger i ringen – Av! Nu flød der tårer.

Så blev det sengetid og bedstefar tog den gamle bibel ned fra hylden, dermed var dagens syssel endt, og vi kunne trygt gå til ro.

Bedstemor gik og skrantede lidt, hun havde fået en stor knude på den ene arm. Knuden blev mere og mere ondartet, det blev besluttet at tage ud til doktor Vestergård i Nørresundby, bedstefar kørte og doktoren fjernede knuden. Jeg var meget ængstelig for min bedstemor, der var så syg, at hun skulle til doktoren, jeg husker tydeligt, at jeg spurgte om, det gjorde meget ondt. Bedstemor svarede stille og roligt »Jo, min dreng, men doktoren gav mig et glas vin, det hjalp mig«.

Med moster Anna i kæret

På turen ud til Gotland, som kæret hed, måtte jeg trække med køerne, mens moster Anna red på hesten. Når vi nåede kæret og køer og hest var tøjret, samledes vi drenge og piger, der vogtede køerne. Så gik bondelegene i gang med, at vi slog hø, mejede korn, satte neg sammen i stakke og traver, kørte i lade. Vi stegte kartofler, som vi havde med hjemmefra, de var meget velsmagende, to mand frem for en enke var ligeledes en meget yndet leg. Jeg troede nu, at jeg var så stor, at moster og jeg kunne bytte roller, så jeg kunne agere rytter, og Anne være trækker, bedstefar gik ind for forslaget og Anton kom til hest. Men ak og ve, han blev græsrytter.

På mosters fødselsdag den 16. juni, havde bedstemor pakket en madkurv med kogte æg, kage, syltetøj og saftvand, hendes bedste veninder var med til denne fest ude i Gotland. Ved festen var min nærværelse uønsket, jeg var for lille og fandt en æske tændstikker, det blev den nærmeste hø-

stak, det gik ud over, så det blev til et mægtigt bål, og snart var de andre høstakke i fare. Ilden kunne ses viden om, men efter meget besvær blev ilden slukket, det blev sen aften, inden brandvæsenet blev herre over ilden. Det værste var, at fødselsdagsfesten blev ødelagt, det var en lille nedbøjet dreng, der den aften kom hjem til bedstefar og skulle fortælle om den uheldige hændelse, som var så slem, at sognefogeden kunne risikere at komme og hente mig i løbet af natten.

Bedstefars nærmeste naboer var Niels Klit, Søren Ties, Jep Lars og Lars Hovaldt, de kom jævnligt og spillede kort, samtidig drøftedes tidens problemer. Det var i 1890'erne, socialdemokraterne var begyndt at røre på sig. De var enige om, at de krabater var nogle farlige folk, jeg var trods mine 5 år lutter øren og turde ikke gå ud om aftenen, for en af de karle kunne måske rive hovedet af mig.

Jeg fik lov til at gå op til købmanden i Langholt

Jeg var nu blevet så stor, at jeg kunne gå til købmanden oppe i byen efter nogle småting.

Bla. tre pægle brændevin til bedstefar, det svarede til en uges forbrug, det var den tids skik, at når der kom en fremmed, blev han budt velkommen med en dram og et glas øl. Jeg havde naturligvis en tom tre pæles flaske med, og den tappede købmanden fyldt til randen lige fra brændevins-tønden, der stod nede i kælderen, (tre pægle brændevin kostede 23 øre). Jeg listede mig til at smage på de sidste dråber i den tomme flaske, inden jeg afleverede den til købmanden og på den lange hjemtur smagte jeg også på de våde varer, så det, der var i halsen og lidt mere af flasken, forsvandt.

Det resulterede i, at bedstefar klagede til købmand Larsen, at fordi der blev sendt en dreng, kunne de nok fylde flasken helt op. Min synd bekendte jeg det sidste år, han levede, han var da 89 år gammel.

Mor og far var for længst blevet gift og havde bosat sig i Hjallerup, de kom af og til på besøg, jeg husker især et af disse besøg, det var en søndag, jeg var pyntet i mit søndagstøj med rent forklæde på, jeg gik dem i møde henne ved en stor sten, hvor vejen dannede et kors.

Min broder Peter var med i barnevognen og der blev glæde ved deres ankomst, fordi de havde to duge med som gave, en med små tern til det lange bord i dagligstuen, den anden til bordet i soveværelset med brunlig bund og en stor oval i midten, omkranset af de smukkeste blomster, det fineste jeg nogensinde havde set.

Moster Margrethe var efter flere bekendtskaber, ikke alle lige godt modtaget af bedstemor, blevet gift med skrædder Peder Badstue i Hjallerup. Han syede så godt, som jeg husker det mit første fine tøj, blåt matrostøj med huller og snor til at trække sammen under hagen med en sløjfe, ligeledes havde jeg fået nye strømper i mønster og nye sko – det helt store for en dreng i de tider.

Jeg skulle nu vises offentlig frem, førstkommende søndag skulle jeg til kirke sammen med bedstemor, moster Sine, der holdt meget af den lille Anton, glædede sig til at pynte drengen, men det blev til gråd og klage fra min side. Strømperne kløede, det samme gjorde bukserne i skridtet, men af sted kom vi, jeg var fuldstændig sprælsk og tudede af fuld hals. Da vi nåede vejen til kirken sagde bedstemor: Hjem med dig, der bliver ingen parade denne gang.

Bedstemors sygdom tog til

Hun lå i sengen næsten en hel vinter, og nabokonerne kom ofte for at trøste hende, og jeg husker, at hun også snakkede med mig om, hvad mine legetøjsheste hed. Da hun begyndte at komme op, blev hun placeret på en stol ved østgavlen, der var læ og sol, jeg dansede af glæde.

Det var dårlige tider for landbruget i 1890'erne, men penge skulle der til, så bedstefar måtte til Hjallerup Marked for at sælge den grå ko, for at få lidt penge til de daglige fornødenheder. Han kunne få følgeskab af naboen Lars Kyvsgaard, der skulle til det store efterårsmarked, nu er efterårsmarkedet en saga blot. Det blev et frygteligt uvejr med lyn og torden, en skypumpe løftede taget af Hjallerup Kro, og det havnede i sandhullerne øst for kroen, men koen blev solgt for 35 kr., sikke dårlige tider, nu vil en god ko koste tre tusinde og 35 kroner.



Anton Nielsens far og mor, Severin og Kristine Nielsen med børnene Ingvand, Peter og Anton.

Anton Nielsen fortæller videre...

- Jeg havde stor lyst til snedkeriet og kunne ikke holde fingrene fra bedstefars søm og redskaber, moster Sine var min søde moster og jeg fantaserede om, at når jeg blev stor ville jeg lave en kornmode til hende, moster Anna skulle ingen have, for hun var ikke så rar som Sine, men ingenting slår mere fejl end spådom.

Bedstemor var nu så syg, at hun ikke tålte tummel og uro, så jeg skulle flyttes hjem til mor og far. Det skulle finde sted en søndag, mine ejendele blev fundet frem og bundtet sammen og læsset på vognen. Bedstefar og bedstemor blev placeret på agefjælen i vognen i noget halm og vi kørte, den for mig så triste rejse til Hjallerup. Far og mor tog godt imod os, men jeg var trist til mode og jeg havde besluttet, at hvad det så ville koste, ville jeg med tilbage. Tiden kom, og de skulle bryde op, jeg

blev låst inde, men nu kom frygten op i mig, at jeg skulle skilles fra mine kære bedsteforældre, jeg skreg som en besat og sparkede og hamrede på døren af fuld styrke. Det hjalp, jeg fik min vilje og kom med hjem.

Mine mostre Sine og Anna stod i døren. »Har I den knægt med tilbage« råbte Anna. Sine tog mig om halsen, klemte sig ind mod sit bryst og sagde stille. »Velkommen hjem lille Anton«.

Sine fulgte mig igennem alle mine drengeår

Hendes første brev fik jeg på min 12 års fødselsdag, da jeg var hjorddreng i Kæret i Try udflytter. Hun skrev som afslutning i brevet: »Vær tro indtil døden, så skal du arve livets krone«, det er et kosteligt minde, om en der var så kær imod mig. Og hun sendte også penge, da jeg var i lære, ligesom da vore børn tjente i hovedstaden, tog hun så kærtligt imod dem.

Bedstemors sygdom tog til og hun døde i en alder af 55 år og blev begravet på Horsens Kirkegård. Jeg var da seks år, længslen efter mine bedsteforældre var meget stor, jeg græd hver aften, når jeg kom i seng i de første tre måneder. Men far og mor var gode ved mig, de forstod godt min reak-

tion, derfor var jeg altid med dem, når de skulle et ærinde i byen. Jeg husker engang, jeg skulle med far til Dahl Vandmølle for at få malet korn til grutning, som grisene fik, da var mølkerkarlen ikke tilstede, derfor skulle vi ind til mølleren, der hed Kr. Nielsen, »Far siger, de er hellige derinde«, jeg var ikke helt dristig, da vi åbnede døren, navnet hellig havde jeg ikke hørt før, men der skulle ikke gå lang tid, før mit eget hjem fik samme prædikat.

Onkel Niels, som var udvandret til Amerika, kom hjem på besøg, det var første og sidste gang og han bosatte sig senere i Chicago som barbér. Efter anden verdenskrig sendte han os forskellige fødevarer som ris, kaffe m.m., vi hørte aldrig fra ham mere. Daniel Gjerrild var hjemme på besøg, vi sendte en hilsen med til ham, men han var flyttet og ikke til at finde, så han var måske død. Jeg husker den morgen, onkel Niels tog med dagvognen til Aalborg for at rejse tilbage til Amerika. Mor græd, det gjorde vi børn også, for det havde været så morsomt, da Niels var hjemme på besøg. Han havde to drenge, som min søster Edith skrev sammen med.



Gammelt postkort som viser »Vodskov By«, i dag Gl. Vodskov.

Om Gjølbo-Karen

Af Chr. Holm, Vodskov

Følgende er noget, jeg husker om Karen fra dengang, jeg var Dreng.

Lærer Høgsted bad mig skrive om Gjølbo-Karen. Hun er nævnt i Bogen om Hammer Bakker, men det er ikke om hendes Tid, men at hun meget nødtigt forlod Hammer Bakker, og Hustomten, hvor Skorstenen længe stod tilbage og et Æbletræ med nogle dejlige Æbler, som jeg i flere Aar spiste af.

Hun var gift med Gjølbo-Poul, som var Møller på Langholt Hovedgaard. Man kan endnu ane Mølle volden ved Huset, som ligger ved Vejen til Striben. Han kom kun hjem Lørdag og gik igen Mandag Morgen kl. fire.

De havde tre Dreng og to Piger. Jens, Niels og Kristian, Pouline og Erna. Niels tjente paa Vang. Engang da hans Fader havde Fødselsdag, kom han ridende paa en Hingst, som han passede. Den var for høj til Døren ind i Stalden, saa gravede de ned under Dørtrinnet, saa gik det. Niels havde en Flaske Brændevin som Fødselsdagsgave til Faderen. Det blev ret sent, inden han atter drog til Vang. Hingsten var urolig. Niels tog en Skraa, trak Huen godt ned og sprang op. I lang tid stod Familien og lyttede til Hovslagene.

Jens rejste til Amerika. Niels og Kristian kom senere derover. Jens kom efter flere Aar hjem og købte en Ejendom i Sulsted. Den ligger paa Vejen til Sulsted Kirke ved Bækken.

Niels kom hjem og vilde have Pouline og Gerda med til Amerika. Pouline tjente hos Søren Jensen, Langbrokro. Da Karen kom og vilde have hende med, sagde Søren, at hun var fæstet til November, saa hun måtte blive. Da sagde Karen: Ja, nu ka Do jør hvikken do vil, men Niels taar henne no mæ til Amerika.. Og begge pigerne kom også af sted. Jeg saa flere Aar efter et Billede af dem. De stod med Ryggen til hinanden og med lange Fletninger. Jeg har ikke hørt om Niels og Kristian.



Chr. Holm ved foreningens udstilling i 1985.

Mette Marie, som boede i Bjerregrøn og hendes Dattersøn Oluf Jensen besøgte ofte Gjølbo-Karen, saa spillede de Sorteper. En prop blev lavet sort over Petroleumslampen. Karen sagde: Om do taber, saa for do en svot Streg nier aa din Kind.

Jeg gik, mens vi boede i Østerbæk, tit til Bedstefader og Bedstemoder, som boede i Brødland, og engang traf jeg Karen, som gik og lugede i Haven. Da spurgte jeg, har du Honning? Ja, det har jeg da. Vil du smage? Ja, tak. Saa fik jeg en Mellemmad og en Kop Mælk, samt en Kage med Honning. Det smagte dejligt. Karen var glad for Børn.

Hun sagde til Pouline: Do ka go uk aa Naedaren, ind a Meldaren, tøj Lyten, den stor i Vinnest aa go uk a Malk.

*

Gjølbo-Karens bolig lå under Springbakken midt mellem Vodskov kirke og Brødland vest for grusvejen. Hun flyttede herfra midt i tyverne. (Red.)

En sandfærdig vise

I arkivets gemmer findes den følgende vise. Vi har spurgt adskillige med kendskab til »Rærup Brugs« om, hvem og hvad der gemmer sig bag visen, men desværre uden held.

Vi modtager derfor meget gerne oplysninger om visen.



Rærup Brugs som ophørte den 1. november 1980.

Om hvad Per skylder Rærup-»Brusen«

Mel.: Vort fødeland var altid rigt.

Den første Gang a Stine traf,
det var saamænd i Brusén,
hun var så knøv, så ung og rap,
den penest mellem tusind.
A var jo selv envæver Kaal,
der ha Forstand paa Piger,
og det opdaged a da snart,
hun lie ikke Smiger.

I Brusén mødtes vi saa tit,
at vi blev gode venner,
og somti bar a Kurven lidt
og snakked, som I kender,
om Vejr og Vind, om næste Gang
vi skul i Brusén sammen,
og hun blev glaa og sa til mig:
»Do er saa røj i Kammen«.

Den tur til Brusén vared ved,
til a en Kærrest hentet -
tænk, mellem disse rare Ting -
det ha a aldrig ventet.
Derfor, du Pebersvend, som gaar
saa surt i Verdens Ørke,
Handel kun i Brusén, og a spaar,
du finder selv i Mørke.

Nu er a gift, har Hus og Hjem
med Stine - det var knusend -
hun er den bedste Vare, som
a fik igennem Brusén.
Nu sender vi vor egne Smaa
- og aldrig har de tudet -
og Folk, som ser dem, sir som saa:
Der kommer »Overskudet«.

Aa skul det ske, a vælges ind
i Brusén for at styre,
saa lar a blot som ingen Ting,
men stemmer kun min Lyre.
Om Kærlighed og Ungdoms Spil,
om Brusén ligner »Polen«,
saa stikker a saa ganske still
min Mening »under Stolen«.

Hvor er a glaa og Stine med
- vi sidder her ved Festen -
og siger Tak for Venlighed
og tænker saa for Resten:
Vort Hjem, vor Børn, min Stine her
- ja, det er mange Tusind -
den Lykke fandt a paa min Vej,
og det a skylder Brusén.

Tak forræ! Per

Konfirmander i Vodskov kirke, 27. marts 1955



Forreste række fra venstre: Alice Nielsen, Kirsten Pilman, Grete Christensen, Birthe Sudergaard Larsen, Karina Mortensen, Anna Madsen, Birgit Jensen, Betty Havkrog og Else Frandsen. Anden række fra venstre: Bodil Jensen, Aase Bang Pedersen, Anker Christensen, Jørgen Jensen, Gunner Jespersen, Peder Pedersen, Leif Pedersen og Gunnar Starcke. Tredje række fra venstre: Frank Eilertsen og Kurt Mathiasen. Bageste række fra venstre: Pastor J. E. Madsen, Erik Kristiansen, Børge Raubak Christiansen, Ole Jørgensen, Martin Kristensen, Kjeld Jensen, Knud Skindbjerg og Henning Christensen.

Konfirmander i Vodskov kirke, 2. oktober 1955



Forreste række fra venstre: Tove Pedersen, Emmy Grethe Jensen, Inger Nikolajsen, Tove Johansen, Birgit Væversted, Lilly Andreassen, Karen Børgesen, Karin Thomsen og Anne Marie Nielsen. Anden række fra venstre: Pastor J. E. Madsen, Ole Aagaard Nielsen, Per Larsen, Arne Pedersen, Lis Korsgaard, Erene Møller Sørensen, Irene Ingvarsen, Jette Pedersen, Ejvind Pedersen, Martin Jensen, Arne Jensen og Jens Peter Sudergaard.

Dagens Cata-Strøte



Førstepræmien for Juniorer ved den nordiske Plojekonkurrence i Finland gik til Poul Rasmussen, der er ansat hos Konsulent Norup, Langholt.

Mel.: Paa Tave Bondes Ager.

Paa Norup Bondes Ager, ret nær ved Langholt,
der gik en lille Plovdreng, saa dygtig og stolt.
Han pløje- saa lige, som efter Lineal,
saa aldrig har Norup vel haft saa go' en Karl.

Til nordisk Konkurrence i Finland han drog,
og alle Konkurrenter med Lethed han slog.
Som Junior-Mester i Norden han nu stod,
han tænkte, at Præmien maatte blive god.

Saa da han skulde ha' den, han retted' paa sit Slips
- han fik en Statuette - en Plovmand af Gips.
Naar han bliver gift, skal den paa Kommoden staa,
saa, uh hvor hans Kone skal gaa og passe paa.

En Nordisk-Mester-Præmie i Gips, det er for sløjt
- en saadan dygtig Mand bør vurderes mere højt.
Skønt Plovmanden nu bliver Hjemmets største Sir,
saa vilde han hel're ha' haft den i Papir.

Cata.

En 500 kr. seddel kaldtes tidligere en plovmand, da der var et billede af en »plovmand« på sedlen.

Skolelærer i Vodskov, Anders Jensen (1793-1857) - 2. del

Af Peter Wodskou, Brønshøj. 1. del stod i årbogen 2005

- 1834 18/2 bor han »Skolelærer« »Anders Jensen« 41 år gammel i Hammer sogn, Vodskov skole.
Hans kone »Else Nielsdatter« er 40 år gammel.
De har 7 hjemmeboende børn:
1) »Laura Marie Andersd« 15 år
2) »Kirstine Andersd« 14 år
3) »Anders Christian Andersen« 10 år
4) »Bodil Marie Andersd« 6 år
5) »Niels Peter Andersen« 3 år
6) »Johanne Marie Andersdatter« 1 år
7) »Andreas Andersen« 8 år.
Folketællingsskemaerne for Vodskov by i Hammer sogn er udfyldt af skolelærer Anders Jensen, med undtagelse af de 2 første familiers indførelse, hans egen og gårdmand Peder Nielsens. Det er sandsynligvis pastor Lund, som har noteret disse (Ved at sammenligne skriften i folketællingen og i et brev han skrev til Det kgl. danske kancelli 22/3-1832, må det være tilfældet).
Der er optegnet 75 husstande og i alt 394 personer i Vodskov skoledistrikt. I Grindsted skoledistrikt ses 278 personer.
(FT 1834, Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt. Bind 25, side 125 (Side 125-133).
- 1834 31/7 visiterede biskob S. C. Bindsbøll i Hammer-Horsens sogns skoler:
»Da jeg af de indkomne Beretninger har erfaret, at der ikke har været holdt Bispevisitats i 5 Pastorater af Kjær Herred siden Aaret 1828, agter jeg om Gud vil, at foretage Visitats i disse Pastorater i Slutningen af denne og i Begyndelsen af næste Maaned, og det i følgende Orden:
Vesterhassing Kirke Søndagen den 27de Julii Kl 10.
Østerhassing Skoler samme Dags Eftermiddag fra Kl: 4 til 8.
Vesterhassing Skoler Mandagen den 28de Julii Form: fra Kl: 9 til 1 og om Eftermiddagen Kl: 4 :/ Sognepræsten ombedes behageligen at ville nærmere bestemme Tiden for enhver enkelt Skole :/
Ulsted Kirke Tirsdagen den 29de Julii Kl: 9 og i Skolen samme Dag Kl 11^{1/2}
Hammer Kirke Onsdagen den 30te Julii Kl: 10.
Hammer og Horsens Skoler Torsdagen den 31te Julii om Formiddagen fra Kl: 9 til 1 i Hammer Skoler, og om Eftermiddagen Kl: 4 i Horsens Skole.
Sulsted Kirke Fredagen den 1ste August Kl: 10.
Sulsted Skoler samme Dags Eftermiddag fra Kl: 3 til 7.
Aistrup Skoler Lørdagen den 2den August Formidd: fra Kl: 9 til 1
:/Sognepræsten bedes om behageligen at ville, efter Aftale med Skolelærerne nærmere bestemme Tiden for enhver enkelt Skole :/
Aabye Kirke Søndagen den 3die August Kl: 10.
I een af Pastoratets Skoler visiteres samme Dag om Eftermiddagen Kl: 4, og i Pastoratets øvrige Skoler Mandagen den 4de August, i de 2de om Formiddagen fra Kl: 9 til 1, i de 2de Eftermiddagen fra Kl: 4 til 8, hvilket Sognepræsten ombedes behageligen at ville nærmere bestemme. (...)

Kjær Herred. Hammer og Horsens Skoler Torsdagen den 31te Julii om Formiddagen fra Kl: 9 til 1 i Hammer Skoler, og om Eftermiddagen Kl: 4 i Horsens Skole.

Hammer Sogn - 1) Grindsted Skole Tord. d. 31te Juli visiterede jeg i Grindsted Skole, har 35 + 25 Børn = 60, Læreren Seminarist Christensen, forhen Skriver, er duelig, men noget but(?) og haard og ----?---- Sang god. 2den Classe Fremgang i Relg. meget god, og god, Læsn. m.g. & g, Regn. g & tg. Skrivn. god. Indb. Undervisning ikke i Brug, fordi Apparaterne manglede, skjøndt den har været indført; men den anses for unødvendig, da Børnetallet i 1stye Cl: rer kun 20. Børnene i nederste Classe læste dml. i Bog, og mange var fraværende uden Tilladelse. - (NB. derom skrives til Amtmanden. S. D. visiterede jeg 2) i Vodskov Skole, som har 26 + 30 = 56. Skolelærer A. Jensen er i (ikke) Seminarist, men ganske duelig og flittig og ordentlig. Sang meget god. (Børnene kunde synge, blot efter angiven Tone). 2den Classen Fremgang i Relig. god, Læsn. meg. god, Regn. god, Skrivn. meg. god og god - Indbyder(?) Undervisning bruges i 1ste Cl. Flere Børn af denne Classe læste godt i Bog. Nogle Børn var borte uden Anmeldelse. (...)

Om dette besøg/visitat, se Hammer-Horsens pastoratsarkiv.

Liber daticus 1828-1845, side 121-122 (C 146-41).

(Ålborg bispearkiv. Visitatsprotokol 1834-1871, folio 2b - 3b).

1840 1/2 bor »Skolelærer« »Anders Jensen« 47 år gammel i Hammer sogn i Vodskov skole med sin kone »Else Nielsdatter«, som opgives at være 46 år gammel.

De har 7 hjemmeboende børn:

- 1) »Kirstine Andersdr« 19 år
- 2) »Anders Christian Andersen« 15 år
- 3) »Andreas Andersen« 13 år
- 4) »Bodil Marie Andersdr« 11 år
- 5) »Niels Peter Andersen« 9 år
- 6) »Johanne Marie Andersdr« 7 år
- 7) »Jens Stochholm Andersen« 4 år.

Folketællingsskemaerne for Vodskov by (skoledistrikt) i Hammer sogn er udfyldt af »Anders Jensen Skolelærer« og underskrevet på »Vodskou Skole den 4de Februar 1840«.

Der er optegnet 97 familier med i alt 376 personer i Vodskov skoledistrikt.

(FT 1840, Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt. Bind 43, side 147 (side 147-154).

1845 1/2 bor »Skolelærer« »A Jensen« i Hammer sogn på Vodskov skole, han er 52 år og født i Hammer sogn. Hans kone »Else Nielsesdatter« er 51 år og født i Horsens sogn.

Af børnene bor følgende hjemme:

- 1) »Kirstine Andersdatter« 24 år
- 2) »Andreas Andersen« 18 år
- 3) »Niels Peter Andersen« 14 år
- 4) »Johanne Marie Andersdatter« 12 år
- 5) »Jens Stochholm Andersen« 9 år.

Alle børnene er født i Hammer sogn.

(FT 1845, Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt. Bind 50, side 157).

1847 18/5 døde hans kone Else Nielsdatter i Hammer sogn, Vodskov.

1850 1/2 bor »Skolelærer« »Anders Jensen« 57 år gammel i Hammer sogn, Vodskov skole.

Han er »Enkemand« og det oplyses at han er født »Her i Sognet«.

Han har 2 hjemmeboende børn:

1) »Kirsten Andersdatter« 30 år og »gift«
 2) »Johanne Marie Andersdatter« 17 år og »ugift«.
 Han har også noteret sønnen »Anders Christian Andersen« 25 år gammel men »Fraværende, staar i Militærtjensten« og han er ugift. Alle de hidtil nævnte er fødte i Hammer sogn.

Desuden nævnes 3 yderligere personer på stedet:

1) »Tjenestekarl« »Thomas Pedersen« 19 år, »Pleiebarn«

2) »Jens Peter Bertelsen« 12 år

3) »Peder Nielsen« 24 år »Fraværende, staar i Militærtjensten«.

De 3 sidstnævnte er alle født i Horsens sogn.

Folketællingsskemaerne for Vodskov by (skoledistrikt) i Hammer sogn er udfyldt af »A: Jensen«.

Der er optegnet 99 familier med i alt 431 personer i Vodskov skoledistrikt.

I Grindsted skoledistrikt ses 322 personer.

1853 13/7

(FT 1850, Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt. Bind ??, side 153 (side 153-162)

blev han viet i Vester Hassing kirke til »Enke efter 1ste Ægteskab: Ane Kirstine Bertelsdatter, 47 Aar, fra Raunskov« og om ham selv er følgende noteret:

»Enkemand efter 1ste Ægteskab: Anders Jensen, 60 Aar, Skolelærer i Vodskou«.

Forlovere; »Grdmænd: Lars Ovesen i Dytskou og Peter Mikael Madsen fra Raunskov«. (KB. Vester Hassing sogn, Kær herred, Ålborg amt. 1835-1856, side 313-314, nr. 8. C 147-5 5/8).

1855 1/2

bor »Skolelærer« »Anders Jensen« 62 år gammel med sin 2. kone »Ane Kirstine Bertelsdatter« 50 år gammel i Hammer sogn, Vodskov skole. Det oplyses, at

Anders er født i Hammer sogn og Ane Kirstine er født i Vester Hassing sogn.

De har en tjenestepige »Johanne Kirstine Gregersd« 16 år født i Hammer sogn.

Ingen af hans børn er hjemmeboende, men de har et plejebarn »Rosalinde Heide« 1 år født i Hammer sogn.

(Rosalinde Heide blev født 1/12-1854 i Vodskov og hendes forældre var »Jomfru

Ane Margrethe Krohn i Vodskov 20 Aar. Den udlagte Barnefader Ungk. og

Uhrmagersvend Jens Christian Heide i Frederikcia«)

Folketællingsskemaerne for Vodskov by (skoledistrikt) i Hammer sogn er udfyldt

af »A: Jensen Skolelærer« og underskrevet på »Vodskou Skole den 6te Februar

1855«. Der er optegnet 95 familier med i alt 421 personer i Vodskov skoledis-

trikt. I Grindsted skoledistrikt ses 311 personer.

(FT 1855, Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt. Bind ??, side 100 (side 100-106).

1857 24/6

døde han »65 Aar« gammel i Hammer sogn, Vodskov skole.

1857 1/7

blev Anders Jensen begravet på Hammer kirkegård.

I kirkebogen er følgende oplyst: »Anders Jensen Skolelærer i Vodskov som var den Afdødes Fødested og Opholdssted 65 Aar«.

(KB. Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt. 1854-1867, side 210, nr. 2. MK: C 146-20 6/8).

1857 17/7

underskrev sønnen Niels Peter Andersen Jensen en fuldmagt til gårdmand Peder Pedersen på Nyegaard, hvori det fremgår at denne skal repræsentere ham ved faderen skolelærer Anders Jensens skifte:

»Fuldmagt. Da min Fader, Skolelærer Anders Jensen i Wodskou, Hammer Sogn, ved Døden er afgaaet, og jeg formedelst de dermed forbundne Omkostninger og Tidsspilde ikke selv kan møde til de forskjellige Tider under Skiftet efter ham,

saa befuldmægtiger jeg herved Gaardmand Peder Pedersen paa Nyegaard, Hammer Sogn, til paa mine Vegne at møde og handle paa Skiftet efter min Fader, fornævnte Skolelærer Anders Jensen, samt til i denne Henseende ei alene at afgive Erklæringer og Beslutninger, men ogsaa til at modtage den mig tilfaldende Arv, og derfor give gyldig Qvittering; og skal Alt, hvad han paa bemeldte Skifte i mit Navn foretager eller underskriver, have samme Gyldighed, som om det af mig selv var foretaget eller underskrevet. - Randers d: 17' Juli 1857 Niels Peter Andersen Jensen Wodskou Korporal i 5' Dragon Regiment.

Siden tilført dokumentet:

»At denne Fuldmagt er ---?--- ret og underskrevet af Korporal N. P. A. J. Wodskou, bevidnes af Wildenradt Ritmester og Eskadronchef« - »Fremlagt i Kjær Herreds Skifteret den 22 Juli 1857«. »48845«.

(Kær herreds skifteret. Dokumenter til skifteprotokollen. Bo nr. 27/1857)

1857 17/7 skrev hans søn Jens Peter Andersen Wodskou en fuldmagt til H. Starche, for at denne kunne repræsentere ham ved skiftet.

»Fuldmagt! Da min Fader Skolelærer Anders Jensen i Vodskou, Hammer Sogn, ved Døden er afgaaet, og jeg formedelst de dermed forbundne Omkostninger og Tidsspilde ikke selv kan møde til de forskjellige Tider under Skiftet efter ham, saa befuldmægtiger jeg herved Herr H: Starche i Birke, Hammer Sogn, til paa mine Vegne at møde og handle paa Skiftet efter min Fader, fornævnte Skolelærer Anders Jensen, samt til i denne Henseende ei alene at afgive Erklæringer og Beslutninger, men ogsaa til at modtage den mig tilfaldende Arv, og derfor give gyldig Qvittering; og skal Alt, hvad han paa bemeldte Skifte i mit Navn foretager eller underskriver, have samme Gyldighed, som om det af mig selv var foretaget eller underskrevet. - Randers, d: 17de Juli 1857. Jens Peter Andersen Jensen Wodskou Overvagtmaster i 5' Dragon Regiment. - Anmeldt Fordring: Laan ---?--- Stockfleth = 14Rdr 68sk«. Af tilføjelser på dokumentet ses:

»At denne Fuldmagt er --?-- ret og underskrevet af Overvagtmaster J. P. A. J. Wodskou, bevidnes af Wildenradt Ritmester og Eskadronchef«. »48846«.

»Fremlagt i Kjær Herreds Skifteret den 22 Juli 1857. --?-- (underskrift)«

(Kær herreds skifteret. Dokumenter til skifteprotokollen. Bo nr. 27/1857)

1857 21/7 underskrev hans søn Peder Christian Andersen en fuldmagt til sin broder Anders Christian Andersen Wodskou, hvori det fremgår at denne skal repræsentere ham ved skiftet: »Fuldmagt. Da jeg Undertegnede paa Grund af Sygdomforfald er for hindret i at give Møde ved det Onsdagen den 22de Dennes berammede Møde i N: Sundbye, saa meddeler jeg herved min Broder, Anders Christian Andersen Jensen Sergeant i 11' Linie Infantarie Bataillon, Fuldmagt til for mit Vedkommende at paatale og i alle Henseender at varetage mit Tarv ved dette Møde; hvilket jeg herved med min egenhændige Underskrift bekræfter. - p.t. Aalborg; den 21' Juli 1857. - Peder Christian Andersen Jensen«.

Af tilføjelser på dokumentet ses: »Fremlagt i Kjær Herreds Skifteret den 22' Juli 1857«. (Kær herreds skifteret. Dokumenter til skifteprotokollen. Bo nr. 27/1857)

1857 22/7 skrev J. B. Sivertsen et brev til Kær herreds skifteret i Nørre Sundby vedr. Anders Jensens søn, Jens Stochholm Andersen's lærerplads:

I det jeg ved første Skiftesamling i afdøde Skolelærer Jensen i Wodskous Boe beder fremlagt dette mit brev med indlagte Copie af en Lærecontract giver jeg mig den ærbødige Frihed at paastae forlods udlagt til min Lærling hvad Faderen i levende Live har forbundet sig til, og hvorpaa jeg altsaa har retslig Krav, i det jeg forøvrigt antager at ingen af Arvingerne vil have noget derimod, da den

afdødes andre Børn allerede har nydt hvad min Lærling Jens Stockholm Jensen nu ved mig gjør Krav paa, som vist vil have Øvrighedens Medhold saa rigtig.

- Aalborg d 22de Juli 1857 - ærbødigst J. B. Sivertsen.

- Til Skifteretten i Skolelærer Jensen af Wodskous Boe

Af tilføjelser på dokumentet ses:

»Fremlagt i Kjær Herreds Skifteret den 22 Juli 1857«. (*Lærekontraktens ordlyd, se #86, 29/1-1854*) (Kær herreds skifteret. Dokumenter til skifteprotokollen.

Bo nr. 27/1857).

Efter Anders Jensens død i 1857 blev Hr. Vestergaard udnævnt til skolelærer i Vodskov Skole i følge skrivelse fra »den høie Skoledirection« af 11/9-1857.

(I FT 1860 er hans navn anført som »Lars Chr: Berthelsen Westergaard« og han er 31 år født i Rær sogn, Hillerslev sogn, Thisted amt. Hans kone er Nicoline Nielsen 31 år og født i Vogn(?) sogn.

De har 1 søn Peter Holm Westergaard 2 år gammel født i hammer sogn).

(Hammer-Horsens pastoratsarkiv. Journal for præsteembedet 1847-1860, folio 48b, nr. 5)

Anders Jensens oldebarn, Louis Poul Vilhelm Wodskou har i sin tid fortalt, at han var blevet fortalt, at hans farfar havde været skolelærer i Vodskov. Ellers viste han ikke noget om ham. Det var imidlertid ikke Pouls farfar som var skolelærer, men som sagt hans oldefar.

Indholdsfortegnelse 1977-2005

»Aften i Bakkerne«	Thomas Olesen Løkken	1992
Arbejderbevægelsen i H-H området	Jens A. Jensen	1994
Arbm. Fagforenings jubilæum	Henry Christensen	1978
Bajerhuset og andre stednavne	Aage Th. Larsen	1992
Barn under krigen	Agnete Brittasius	1996
Brandbog, brandfogeder, brandsyn		2004
Brandvedtægt for Horsens H. Kommune		2004
Chresten Jørgensen »Mariendal«	Johs. Høgsted Jensen	2001
Dagens Cata-Strofe 1954	Jyllands Posten	2004
Da jeg var dreng	Carl Hald	2000
Da lyset kom til Vodskov	Johs. Høgsted Jensen	1996
De glemte spor	Hans Jørgen Kristensen	1985
Den gamle handelsmand fortæller	Niels Jacobsen	2005
Den gamle kongevej	Elevarbejde 10. årg Vodskov skole	2003
Dengang der var vintre til	Peter Jensen	2003
En frisk 95-årig dame, Lisbeth Sørensen	Peter Jensen	2003
En gevinst og herlighed	Hans-Jørgen Ottosen	1985
En radiopioner fylder 90 år	Kurt Christensen	2001
En tur til Hammer Bakker	William Jessen	2005
Erhvervenes personregister	Poul B. Andersen	2001
Erindringer (1. del)	Jens Jacobsen	2001
Erindringer (2. del)	Jens Jacobsen	2002
Feltflyveplads ved Vodskov	Svend Orla Nielsen	1994
Fiskeri ved Horsens Hammer	Niels Hald	1978
Folk og liv i Hammer Bakker	Poul B. Andersen	2002
Folkebladet	Egon Christensen	1995
Fru Langs Stiftelse	Jens A. Jensen	1998
Fæstere og slægter i Lyngdrup 1.	Peder M. Melgaard	1998
Fæstere og slægter i Lyngdrup 2.	Peder M. Melgaard	1999
Gadebelysning i Horsens	Anker Engqvist	1987
Gamle huse i Horsens sogn	Marius Jøppesen	1983
Gjølbo-Karens tomt	Lars Henriksen	1977
Gravsholt skole	Aage Th. Larsen	1981
Grindsted 1798	Johs. Høgsted Jensen	1983
Grindsted skole 250 år	Søren Blaxekjær	1984
Grindsted's historie	Kirsten Vesterby	1988
Hammer kirke	Johs. Høgsted Jensen	1982
Harald Brandt	Erik Lottrup	1987
Henrik Stampé	Johs. Høgsted Jensen	1979
Henrik Stampes begravelse	Erling Fischer	1985
Horsens byudvikling gennem 70 år 1.	Jens A. Jensen	2003
Horsens byudvikling gennem 70 år 2.	Jens A. Jensen	2004
Horsens-Hammer Årbog 25. årg.	Poul B. Andersen	2001
Hjemmet i Hammer Bakker	Lars Henriksen	1982
Horsens Brugsforening	Jens A. Jensen	1998
Horsens kirke	Niels Hald	1991
Horsens Søndre Skoledistrikt	Thomas Hovaldt	1997

Horsens-Hammer Årbog

Horsens-Hammer Afholdsforening	Anker Engqvist	1990
Horsens-Hammer Avis		1990
Horsens-Hammer Avis		2003
Horsens-Hammer Fattiggård	Anker Engqvist	1987
Horsens-Hammer Idrætsf. historie	Jens A. Jensen	1999
Horsens-Hammer litteratur		1079
Huse og gårde i Horsens	Anker Engqvist	1995
Håndværkere i Horsens (1. del)	Anker Engqvist	1995
Håndværkere i Hrsens (2. del)	Anker Engqvist	1996
Illegale Vodskov-tryk	Johs. Høgsted Jensen	1980
Indre Mission i Grindsted	Thomas Hovaldt	1991
Indre Mission i Horsens sogn	Immanuel Petersen	1989
Indre Mission i Vodskov	Thomas Hovaldt	1992
Jens A. Jensen, Langholt	Avisartikel	1992
Jernbaner gennem Vodskov	Johs. Høgsted Jensen	1991
Jul i Vodskov Missionshus	Uffe Nissen	1983
Karl Nielsen (Gartner-Karl)	Anker Engqvist	1991
Kommunesammenlægningen	Jens A. Jensen	1995
Kommunesammenlægningen	Johs. Høgsted Jensen	1991
Kongen af Hammer Bakker	Ole Bergh	1998
Kongevej og Kirkevej	Thomas Olesen Løkken	1983
Kongevej og Skarvad	Mogens Gregersen	1996
Kunstnere i Hammer Bakker	William Jessen	1977
Kunstnerkolonien i Hammer Bakker	10. klasse Vodskov skole	2004
Kunstnerliv i Bakkerne	Renal Bache	1989
Langholt Afholdshjem	Anker Engqvist	1988
Langholt Hovedgård	Johs. Mortensen	1989
Langholt station og post	Anker Engqvist	1987
Langholt under krigen	Aage Th. Larsen	1980
Lions Club, årsmærke 1990		2002
Lions Club, årsmærke 1991		2003
Lions Club, årsmærket 1992		2004
Lokalhistoriske kalendere	Poul B. Andersen	1999
Lægeforstander Bodil Hjorth	Gunnar Wad	1994
Lærere ved Vodskov skole	Marius Jeppesen	1981
Løst og fast	Erling Fischer	1989
Magister Bendt i Hammer	Niels Hald	1979
Malthe Ahlmann, Langholt	Niels Hald	1979
Margrethe Jensen, lærerinde	Marius Jeppesen	1977
Martin Holm	Martin Holm	1986
Martin Holm fortæller	Martin Holm	2005
Mejerierne i Horsens-Hammer	Niels Hald	1990
Mergellejet ved Kinnerup	Johs. Høgsted Jensen	1985
Missionshuset i Vodskov	Uffe Nissen	1982
Modstandsbevægelsen	Johs. Høgsted Jensen	1980
Mødtes 50 år efter farvel til skolen	HAMMERNyt	2005
Møllerne i Horsens	Lydia og Jens Jensen	1981
Niels Anesen	Niels Anesen	1988
Niels Hald's selvbiografi (1. del)	Niels Hald	1986
Niels Hald's selvbiografi (2. del)	Niels Hald	1987
Pa vandring i Hammer Bakker	N. C. Ælker	2005
Ryttertræfningen i 1953	Erik Lottrup	1994
Rærup Brugsforening		1996
Sagfører A. Olesen	Johs. Høgsted Jensen	1993
Sagfører A. Olesens begravelse		1993
Sagfører Olesen som han virkelig var	Fritz Koopmann	2005
Sagførerens gartner	Avisartikel	1988
Silkeskrædderen i Hammer Bakker	Anker Engqvist	1992
Skolebygninger i Vodskov	Marius Jeppesen	1978
Skoleloven 1914	Marius Jeppesen	1979
Skolelærer i Vodskov Anders Jensen	Peter Wodskou	2005
Skoler i Horsens sogn	Niels Hald	1990
Skomagerens Mine	Aalborg Amtstidende	1987
Skov og bebyggelse	Johs. Høgsted Jensen	1992
Skovlund	Poul B. Andersen	2000
Slavekrigen i Langholt	Niels Hald	1977
Sognerådsformand Simon Nielsen	Aalborg Stiftstidende	1978
Sognerådsforstanderskab	Niels Hald	1979
Svens Trine og Svend Wolle	Marius Jeppesen	1984
Svendsgården	Carl Hald	1986
Tingsteder i Hammer Bakker	Johs. Høgsted Jensen	1981
Tove Anderberg	Johs. Høgsted Jensen	1985
Trafik m.m.	Marius Jeppesen	1982
Vejviser Hammer sogn		1984
Vodskov Alderdomshjem 50 år	Avisudklip	1988
Vodskov By	Gottlieb Olesen	1990
Vodskov By's historie	Marius Jeppesen	1977
Vodskov kirke 50 år	Diakon Svarre	1989
Vodskov kirke 75 år		1984
Vodskov kirkes 90 års jubilæum		1999
Vodskov kirke	Arne Svarre	1991
Vodskov kirke, apsimaleriet	Johs. Høgsted Jensen	1988
Vodskov kro gennem 100 år	Johs. Høgsted Jensen	1998
Vodskov Mølles aksel	Frederik Vilhelm Christensen	2005
Vodskov skoles fødselsdag	Poul B. Andersen	2001
Vodskov Vandværk	Johs. Høgsted Jensen	1985
William Jessen	Bent Kragelund	1978
William Jessen	Erling Fischer	1983
Åndssvageforsorgen	Gunnar Wad	1984
Årene 1939-1945	Marius Jeppesen	1980

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

Foreningens formål er at øge kendskabet til
– og interessen for Horsens, Hammer og Vodskov Sogns historie

Medlemskab:

Anmodning om medlemskab rettes til foreningens kasserer.
Kontingentet for 2006 er 60. kr.

Vi gemmer »det gamle« til de næste:

Foreningen indsamler og opbevarer gamle genstande, fotos, papirer, protokoller, artikler m.v., som har lokalhistorisk interesse.
Henvendelse herom til et bestyrelsesmedlem.

Foreningens årbog:

Vi modtager meget gerne stof til årbogen, som er udkommet siden 1977 med »aktuelle« artikler fra lokalområdet.

Det er stadig muligt at købe enkelt-eksemplarer eller evt. hele serien.

Indholdet er samlet og redigeret af bestyrelsen.

Ansvarshavende: Foreningens formand.
ISSN 0106-5998

Foreningens arkiv:

Vodskovvej 27, 9310 Vodskov.
I kælderen under
»Det gamle kommunekontor«.

Åbningstid:

Første torsdag i hver måned kl. 14-17.
Lukket i sommerferien.
Åbent hus sidste lørdag/søndag i september kl. 14 -17.
Besøg ellers efter aftale.

Samlingen af landbrugsredskaber:

»Lerbæk«, Rærupvej 70, Rærup.

Samlingerne på Vodskov skole:

Besøg efter aftale.

Foreningens bestyrelse:

Svend Dam Larsen
Formand, arkivleder
Tlf. 98 29 33 40

Svend Laursen
Kasserer
Tlf. 98 29 31 56

Jens Aage Christensen
Tlf. 98 28 61 69

Niels Jørgen Jensen
Tlf. 98 28 60 35

John Schødt
Tlf. 98 29 43 48

Arne Riis
Tlf. 98 29 66 17

Aase Fladkjær
Tlf. 98 29 33 07

Suppleanter:

Lis Schødt
Jakob Arentoft

Revisorer:

Henning Bach Andersen
Per Bøgh Christensen

Æresmedlem:

Birthe Jensen